

Dekfeest 2010

Geschreven door Anne G
Maandag 18 Oktober 2010 20:12

Lieve Jemoeder,

Afgelopen zaterdag was het eindelijk weer zover; het dekfeest! We verzamelde om 12 uur om de boel op te bouwen. Aangezien we inmiddels met zo'n 18 loodsen zijn waren we al na 3 uurtjes klaar en hadden we genoeg tijd om de planning door te spreken, relaxen, pizza te eten en voor de dames om nog maar eens de mascara bij te werken.

Tot onze verbazing stonden nog voor 21:00 de eerste feestgangers voor de deur wat het startschot was voor een geslaagd feest. Het bier vloeide rijkelijk (er is 410 liter door heen gegaan!), de muziek was top (Arthur, nogmaals bedankt!) en de sfeer was goed (met dank aan alle gasten). Na veel gelach, gedans en bier drinken hebben we rond 4 uur de laatste mensen vriendelijk verzocht hun bedje op te gaan zoeken en was het ook voor ons tijd naar huis te gaan.

Helaas moet er na een feest ook opgeruimd worden, dus de volgende dag werden de krachten alweer veel te vroeg gebundeld om schoon te maken. Aan de rotzooi was duidelijk te zien dat het erg gezellig was!

Komende zaterdag is het helaas al weer tijd om Jemoeder af te tuigen en gaat het winterseizoen weer van start. Hopelijk word het dit keer iets minder koud, zodat we meer tijd hebben voor al het schilderwerk!

-xxx-